



Welkom bij OntdekPraag.nl, dé start voor je stedentrip naar Praag.

Als geïnteresseerde in Praag en onze website OntdekPraag.nl, delen we graag een aantal gratis tips met je. Elke maand plaatsen we een nieuwe. We wensen je heel veel plezier in deze prachtige stad.

Praktisch: Omrekenen van Kronen naar Euro's

Tsjechië heeft nog steeds haar eigen munt: de Tsjechische kroon. De wisselkoers die winkels en restaurants rekenen is, zacht gezegd, niet in jouw voordeel. Reken af met je bankpas, en zorg altijd dat je wat contante Kronen op zak hebt.

Een handig ezelsbruggetje om snel te weten wat iets ongeveer kost in Euro's: vermenigvuldig het bedrag in Kronen met 4, en deel de uitkomst door 100. Bijvoorbeeld:

50 Kronen x 4 = 200, gedeeld door 100 = 2 Euro.

Meer belangrijke informatie over geld opnemen en wisselen is te vinden op <https://www.ontdekpraag.nl/prag-praktisch/munteenheid-tsjechie/>

Evenement: Prague Fringe-Festival

25 mei - 2 juni 2018

Sinds zijn bescheiden begin in 2002 is het Fringe-festival zowel in omvang als populariteit gegroeid. Van een publiek van slechts 400 mensen in het eerste jaar, trekt het evenement nu elk jaar rond de 6.000 enthousiaste en tevreden bezoekers, van alle leeftijden en uit alle lagen van de bevolking.



Het Fringe-Festival staat voor een bedwelmende mix van theater, comedy, muziek, dans en verhalen vertellen op podia in de wijk Malá Strana in Praag. Een bezoek aan dit jaarlijkse Fringe Festival is zeker de moeite waard. Tickets: CZK 170 (€ 6,80) in de voorverkoop, CZK 200 (€ 8,00) aan de deur.

Kijk voor meer informatie op <http://www.praguefringe.com>



Evenement: Prague Candy Festival

12 - 13 mei 2018

Het "Prague Candy Festival" is een uniek evenement voor liefhebbers van allerlei soorten lekkernijen.

Chocolade, cake, cupcakes, macarons, snoep, pralines, muffins, rauwe desserts, cakepops, koekjes, warme chocolademelk, gedroogd fruit, vruchtensappen, ijs, zoete dranken, heerlijke koffie.. Teveel om op te noemen!



Dit alles vind je bij de leukste evenement van het jaar dat zowel voor kinderen als voor volwassenen leuk is om te bezoeken.

Kijk voor meer informatie op <http://praguecandyfestival.cz/about-event/?lang=en>

Leuke tip: Nieuwe koffie en taartjes-aanwinst: Cukrarna Mysak

Cukrarna Mysak is een net geopend, prachtig gestyled café, een paar meter van Wenceslas Plein af. Het biedt uitstekende koffie en een grote variëteit aan huisgemaakte zoetheid, hoofdzakelijk gebaseerd op oude recepten. Nog niet door de massa ontdekt maar gezien de kwaliteit gaat dat niet lang duren.

Snel gaan kijken!

Cukrarna Mysak – Vodickova 31 –

Google Maps link: <https://goo.gl/maps/VjNn5vvfrKE2>





Verborgen pracht: Wijnbar Bokovka

Verscholen aan een binnenplaats op de drukke Dlouha straat zit Bokovka: de wijnbar van de in Praag bekende Ambiente restaurantgroep.

Los van het druppelvormige logo dat je ziet als je de binnenplaats inkijkt op Dlouha straat 37, net naast de antiekwinkel, wordt er op straat niet geadverteerd: Bokovka moet je maar net kennen. Bokovka heeft een prachtige kaaskelder en serveert een grote variëteit aan Europese wijnen, met de focus op Centraal-Europese landen en druivensoorten, en is daardoor een leuke variatie op wat je gewend bent. Ook de selectie Frans en Italiaans is echt uitstekend, en het personeel weet waar ze het over heeft. Gauw proberen!

Winebar Bokovka – Dlouha 37 (op de binnenplaats) -

Google Maps link: <https://goo.gl/maps/EKkVixEHLcS2>





Praktisch: het openbaar vervoer in Praag

Praag kent een uitgebreid netwerk van bussen, trams, metro's en treinen. Vrijwel de gehele stad is 24 uur per dag bereikbaar en het is snel, goedkoop en veilig.

Kaartjes zijn geldig in zowel tram, bus als metro, 24 uur per dag. Je koopt ze vooraf in vrijwel elke "vecerka": dit zijn de kleine buurtwinkeltjes die op vrijwel elke hoek wel te vinden zijn. Ze zijn ook te koop in metrostations en op sommige tramhaltes. Hier staan gele automaten (de nieuwe accepteren bankkaarten!) waar kaartjes te koop zijn. Ook buschauffeurs verkopen kaartjes op de bus. Let op: in de tram en metro moet je echt zelf zorgen dat je een afgestempeld kaartje bij je hebt.

We raden je aan om een stapeltje 30 minuten-kaartjes op zak te hebben. Deze kosten 24 Kronen ofwel net iets minder dan een Euro per stuk en ze zijn pas geldig na afstempelen (kaartjes zijn alleen tijdgelimiteerd).

Uitgebreide informatie over het openbaar vervoer in Praag vind je op

<https://www.ontdekpraag.nl/praag-praktisch/metro-praag/>



Even buiten de gebaande paden: Vysehrad

Als je even wilt uitblazen van al het toeristisch geweld, én een stukje Praag wilt zien dat niet iedereen te zien krijgt, ga dan naar Vysehrad. Op deze heuvel bevindt zich een park waar het prima toeven is, met een werkelijk prachtig uitzicht over de stad. De basiliek op Vysehrad is ook zeker een bezoekje waard, en op de mooi bewaard gebleven begraafplaats ernaast hebben vele bekende Tsjechen hun laatste rustplaats gevonden: het is een prachtig stil plekje.



Op en om Vysehrad kan je een paar uurtjes lekker buiten de drukte verblijven; restaurant U Kroku zit onderaan de heuvel voor degenen die van traditioneel Tsjechisch houden, of loop een klein stukje door: ter hoogte van de Yacht Club, vrijwel direct aan de rivier, zit REST, een uitstekend restaurant met een leuk terras.

Vysehrad is ongeveer een half uur lopen vanaf de Karelsbrug, of neem tram 3, 4, 7, 11, 13, 16, 17, 20, 21, 22 of 26 naar Vyton, de tramhalte vrijwel direct aan de voet van de heuvel.

Google Maps link naar de heuvel: <https://goo.gl/maps/mAXCpQRzEsD2>

Ook leuk: doe de Verborgene Praag Fietstour! De Nederlandse gids neemt je op de fiets mee langs een aantal mooie plekjes die je anders niet snel zou ontdekken, en de tocht eindigt bovenop de Vysehrad heuvel. Meer info op <https://www.ontdekpraag.nl/prag-geplande-evenementen/fietstours/>

